

Paul Geerts, 30 jaar als peetvader van Suske en Wiske

Theo Vaessen



Een portret van een veelzijdige man en een kennismaking met een groot kunstenaar.

In deze biografie is Geerts' levensverhaal gelardeerd met anekdotes en boeiende herinneringen, verteld door Paul Geerts zelf en een aantal van zijn vrienden en bekenden. Theo Vaessen schetst een fascinerend portret van een man van grote eenvoud, diepe harts-tochten en grote loyaliteit; een man die de lezers voor zich zal innemen. In dit unieke boek is tevens een keuze gemaakt uit zijn beste en mooiste tekeningen en aquarellen.

‘Ik heb de verhalen van Suske en Wiske getekend voor God en klein Peerke, voor Jan en Alleman, voor jong en oud. ‘Ik stond dag en nacht op scherp, want mijn fantasie was niet oneindig. Het geeft in elk geval een goed gevoel dat miljoenen mensen de strips van Willy Vandersteen en later die van mij hebben gelezen.’

Paul Geerts haalt zijn inspiratie voor de talloze Suske en Wiske albums uit zijn reizen en persoonlijke ervaringen. Tijdens zijn laatste reis naar Vietnam ontstond een nieuw verhaal, met nieuwe hoofdpersonen: *De hemelboom*. Dit nieuwe avontuur is door Paul Geerts bedacht en getekend en beleeft dit najaar zijn première, exclusief in deze uitgave.

Het kenmerk van een man met veel zomer en lente in zijn hart, die liever kameraad of vriend dan vedette wil zijn. ‘Ik heb nooit van heisa rond mijn persoon gehouden, wel van veel heisa rond Suske en Wiske.’



Paul Geerts, Dertig jaar als peetvader van Suske en Wiske / Theo Vaessen
ISBN 90 776 9221 5 / € 24,95 / Van Holkema & Warendorf en Standaard Uitgeverij

Dit boek verschijnt in oktober 2005

